

SCHOOLKAMP

Schoolkamp 2014

Waar ik eerst mee begin is het feit dat we een heel mooi kamp hebben gehad, en daarvoor willen we alvast iedereen bedanken die hieraan mee geholpen hebben!

Veel dingen liepen letterlijk in het water op het kamp, en moesten we heel veel dingen die we gepland hadden verschuiven in eerste instantie of later zelfs er

helemaal van af zien, wat soms best jammer was, omdat we naar bepaalde dingen best uitzagen.

Het begin van het kamp was in het begin onzeker omdat we helemaal niet wisten of het kamp door kon gaan of dat we er dit jaar van af moesten zien, maar iets in ons geloofde er toch wel in eigenlijk.

En zo zijn we er ook naar toe gaan werken, maar in ons achterhoofd wel de gedachte dat er een mogelijkheid is dat het niet gaat lukken.

Maar opeens kwamen er van alle kanten zoveel mensen met ideeën en acties aanzetten en we zagen de mogelijkheden groeien om een kamp te kunnen houden, en na een bepaalde tijd was er genoeg om het schoolkamp te kunnen houden.

Ook toen we de kinderen konden vertellen dat het kamp door kon gaan waren ze zo blij, en dat was ook heel leuk om te zien.

Maandagochtend half acht staat iedereen paraat voor bij ons huis waar de bus kwart voor acht moet komen, Ondertussen helpen een paar jongens met het sjuwen van alle dozen eten en andere benodigdheden voor het kamp naar voren te sjuwen.





Zelf ben ik eerder weggegaan omdat er nog wat verse dingen gekocht moesten worden, maar uiteindelijk reden we zo goed als achter mekaar naar de kampplek toe.

Bij het kamphuis hebben we snel alles uit geladen, zodat de bus weer verder kon rijden, en zijn we alles in gaan delen, en hebben we snel de tafel gedekt en zijn we gaan eten om middags lekker een vrijer programma te hebben.

We hadden op dit het zo ingedeeld zodat we twee groepen hadden, een groep met kleinere kinderen en een groep met grotere jeugd.

We hadden het idee om met de grotere jeugd

wandelingen te gaan doen alleen was vanaf dinsdag tot donderdag bijna alleen maar regen, wat heel jammer was omdat iedereen uitzag naar wandelingen te doen.

En zo een apart programma te hebben met de jeugd en de kinderen, alleen liep alles heel anders.

Waarschijnlijk hadden we zelf meer last van de regen dan de jeugd, want ook wij hadden ons er op verheugd.

Voor de kinderen hadden ze hele leuke en mooie werkjes voorbereid. vanaf dinsdag hadden we eigenlijk zo goed als het kon een programma voorbereid zowel voor de kinderen als voor de jeugd.

Woensdag zag het weer er heel netjes uit en hadden we het plan gevat om te proberen een wandeling te maken, maar dan zou ik ze weg gaan brengen en zou de wandeling korter zijn, maar na een poosje begon het weer zo hard te regenen, toen de jeugd al een stukje vertrokken was, dat ik besloot met de auto om te keren, en terug te gaan naar het kamp.

Maar de jeugd die alvast vooruit was gaan lopen was ondertussen door en door nat geworden van de regen, dat ze besloten om door te lopen naar het dorp en daar wat te drinken.

Bij het kamphuis ondertussen aangekomen waren de kinderen heerlijk bezig met hun werkje te maken, het voordeel van twee groepen was dat de kleinere kinderen zo lekker bezig waren en zo rustig waren met hun eigen programma dat ze gewoon veel beter luisterden en uiteindelijk rustiger waren.



Met de kinderen hebben ze een wanddoek gemaakt met de boot van Noach, en een slinger met vlaggetjes, ieder zijn eigen vlag. Het is echt heel mooi geworden!

S'nachts vooral de laatste nacht ging het natuurlijk wie kon iemand uit een andere kamer insmeren met tandpasta, want dat grapje kennen ze hier ook heel goed. Doordat we tandpasta en tandenborstels gesponsord hadden gekregen voor elk kind van schooltandarts Tand-wiel uit Utrecht had iedereen een kleine tube tandpasta en met de restjes wilden sommigen insluiper spelen. Gelukkig hadden sommige kamers sleutels en bleef ik het bespaard s'nachts, maar overdag kreeg ik nog een lading over me heen.



Ook hielden we met iedereen weer een bingo, dit is altijd zo'n succes. Alleen was het de voorgaande jaren zo'n herrie iedereen schreeuwde maar door mekaar, en nu was het zo stil eigenlijk, en was het zo mooi om dit spel te kunnen spelen. Sommigen hadden wat meer cadeautjes dan anderen sommigen hadden niks, maar dat kwam doordat ze niet opletten, maar voor hen hadden we wat troostprijzen.

Donderdag avond hadden we als afsluiting een bonte avond met een modeshow waar iedereen zich voor opmaakte, en ook de jongens deden op hun manier mee. Dit jaar hadden we een andere opzet met de bonte avond, voorgaande jaren lieten ze alle soorten muziek horen, en dat wouden we nu eigenlijk niet, dus nu gaven we hen opdrachten uit de bijbel en moesten ze dat naspelen. Dit was heel leuk en leerzaam omdat ze samen moesten werken om iets moois te maken.

Vrijdag, de laatste dag alweer op deze dag hebben we alles schoongemaakt snel, en zijn we ons laatste programma gaan houden met de kinderen en de jeugd.



In de laatste uurtjes zijn we iedereen gaan zegenen, zowel de kinderen als jeugd, voor sommigen was dit echt fijn dat er een persoonlijk gebed was voor hen.

Al met al hebben we een super mooi kamp!!! gehad dankzij u, wij zagen hierin Gods hand, Hij is uiteindelijk degene die de mensen beweegt om hierin mee te helpen dit mogelijk te maken.

De kinderen hebben weer een super mooie tijd gehad, en kijken terug naar een week met zegeningen.

Op de laatste pagina wil ik nog een klein stukje toevoegen over een ander kamp, we zijn namelijk nog niet klaar zijn met de kampen, ons plan was om met de jeugd apart op kamp te gaan, hiervoor wouden we leger tenten kopen en dan daarmee op kamp gaan.

Dit zou in de toekomst kunnen besparen op de kamp kosten, alleen liep het allemaal anders en ging dat niet door.

Maar we gaan nog een keertje weg met de jeugd, in augustus willen we 1 tot 3 dagen weg met de jeugd, we weten niet nog helemaal hoe, het liefst met tenten, maar of dat gaat lukken weten we nog niet.



Voor dit kamp is genoeg geld binnen gekomen want we zijn zo gezegend dit jaar, dat dit jeugdkamp ook zeker gaat lukken, alleen is de vraag bij de jeugd altijd wie kan er mee omdat sommigen werken of vanwege andere redenen niet mee kunnen, maar hierover komt zeker ook een verslag, en er komen zeker foto's op internet te staan.

We willen met de jeugd naar het Apuseni gebergte, en wel naar de plek Padis/Glavoi, hier kunnen hele mooie wandelroutes gemaakt worden en heb je hele mooie plekken die iedereen eigenlijk gezien moet hebben.

Meer info kan u vinden op internet als u zoekt naar: Padis, Cetatile Ponorului, of Cheile Galbenei.

We zullen u zeker op de hoogte houden over het andere kamp!

Nogmaals bedanken wij iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft! en Gods rijke zegen willen wij u toewensen!

Met vriendelijke groet,

Domien en Inci en het hele team!

HOE U ONS KUNT HELPEN

Wij werken met Stichting Goud Kockengen, en wilt u ons helpen in de dingen die we doen dat kan op deze rekening.

Bankgegevens Rabobank Kockengen
Rekeningnummer: 33.28.333.48
T.n.v. Stichting Goud Kockengen +
Vermelding van de naam van het project.

CONTACT EN ADRESSEN

WWW.KAMAVTUT.COM

WWW.GOUDKOCKENGEN.NL

Ook op Facebook vind u ons

WWW.FACBOOK.COM/KAMAVTUT

Of via email: DOMIENTJE@GMAIL.COM